



'STAP VOOR STAP'

is de titel van het schilderij, zandletters in het zand geschreven.

Opwekking 211

'Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij'.

Al vlieg ik met het vliegtuig
naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland
met een prachtig strand.
Al loop ik naar de buurvrouw
aan de overkant;
ik ben nooit in mijn eentje,
want...

Refrein:

*Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.*

*Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.*

*Onder, boven, voor en achter,
God is altijd bij mij.*

*Onder, boven, voor en achter,
God is om mij heen.*

Tot rust komen op Fuerteventura

Het stand, de zee, de bloemen. In de briefing staat.

Wat ik hoop dat ik er straks in mag zien is Gods grootheid.

Hij die altijd zorgt voor mij hoe ik mij ook voel!!

Mijn ervaring die ik vertelde over Fuerteventura . Die ervaring is allesomvattend.

Daar voelde ik mij echt in Zijn armen. Zo dichtbij. Dat hoop ik in ieder geval dat, dat lukt. 1

**Ik strek vol liefde, Mijn hand naar je uit,
Ik schijn met Mijn licht in je leven.
Ik vergeet jou niet,
Ik heb zelfs je naam in Mijn hand geschreven.**

Beschouwing en overdenking

Opwekking 211 is naar de zegenbede van St. Patrick.

God was er aan het begin, Hij blijft er tot in eeuwigheid.

Hij is de **Alfa en de Omega**. Gods aanwezigheid is zo onbegrijpelijk groot.

Hij is ieder moment aanwezig op elke plek, hoe klein of hoe groot het ook is.

De Ierse monnik St. Patrick schreef in de vijfde eeuw een zegenbede om Gods aanwezigheid te laten gevoelen, deze zegenbede wordt ook vandaag de dag nog regelmatig in kerken uitgesproken.



St. Patrick is geboren in Engeland en in Ierland als slaaf terechtgekomen. Daar werd hij schaapherder. Tijdens zijn slavernij kwam hij tot geloof, en ging na zijn bevrijding als evangelist Ierland door. In zijn zegenbede zien we zes lokaliseringen ten opzichte van onszelf waar God wil zegenen: voor, achter, onder, in, rondom en boven. Zijn zegenbede kunnen we regel voor regel naast de Bijbel leggen, om te zien hoe God ooit voorzien heeft in deze zegen.

St. Patrick wordt vaak afgebeeld met een **klaverblad** in de hand, als symbool voor de goddelijke Drie-eenheid van het geloof. Het klaverblad is ook een embleem voor Ierland (hoewel de harp in het wapenschild is geplaatst). Niet toevallig. In de vijfde eeuw was er een kerkstrijd over de drie-eenheid van: **God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest**. 17 maart is Sint Patrick's Dag.



De kleur groen hoort bij St. Patrick, hij wordt afgebeeld met een groene mantel.

Groen is de kleur van jong leven en vruchtbaarheid, dat is waar **groen** voor staat. Maar ook voor vrede, welvaart en hoop. Nieuw leven.

Een narcis staat voor Nieuw leven / Eeuwig leven.

De zegenbede van St. Patrick

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.

Zó zegene u de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Amen.

Deze zegenbede kun je terug vinden in de Bijbel.

We hebben hiervoor de HSV gebruikt.

De HEER zij voor u om u de juiste weg te wijzen.

Exodus 13:21-22 De tocht door de woestijn

De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden trekken. Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik van het volk.

De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.

Exodus 14:19-20 Doortocht door de Rode zee

Toen verliet de Engel van God, Die vóór het leger van Israël uit ging, Zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkkolom verliet de plaats vóór hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. De wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht.

De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.

Jona 1: 15, 17 Jona liet zichzelf in zee werpen, maar God ving hem op

Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. (...) En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.

Dit is een belangrijk onderdeel van het schilderij.

Deze drie onderstaande teksten / **beloften** uit Jesaja laten een heleboel zien.

De HEERE leidt je, de HEERE beschermt je, de HEERE verlost je, de HEERE heeft je **naam in zijn handpalm gegrift**. Je zult eeuwig met Hem leven.

Jesaja 40:11

*Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden:
Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen
en in Zijn schoot dragen;
de zogenden zal Hij zachtjes leiden.*

Jesaja 49:15 en 16

*Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfermen over het kind van haar schoot?
Zelfs al zouden die het vergeten,
Ík zal u niet vergeten.
Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
uw muren zijn steeds vóór Mij.*

Jesaja 66:13

*Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten;
ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!*

De Heer zij om u heen, als een beschermende muur als anderen over u heen vallen.

Psalm 121: 5-7 Psalm 121 is een pelgrimslied. Onderweg met de HEERE

De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 139: 2-6 en alle verzen verder. De HEERE is overal om je heen

*²Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
³U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
⁴Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
⁵U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
⁶Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.*

De Heer zij boven u, om u te zegenen.

Jeremia 29:11 (NBV21)

*Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een **hoopvolle toekomst geven**.*

Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid

Numeri 6:24-27 De priesterlijke zegen

De HEERE zegene u en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ik zal hen zegenen.

Amen.

Zondag 52 van de Catechismus Vr./Antw. 129

Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn

2 Korinthe 1:20

Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

2 Timotheüs 2:13

Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Verder met de beschrijving van het schilderij



Links in het schilderij, is de zegenende hand van de HEERE geschilderd. Met het portret van Jolanda in die hand. Hand en portret zijn één, 'de allesomvattende ervaring'. Dus ook als je de HEERE niet ervaart, niet ziet, de HEERE is om je heen. Beschermend, troostend en ondersteunend. Achter je, kan je vaak niet zien. Maar de HEERE is er toch.

De hand van God

In de hand van God zie je, je naam staan. *Jolanda*

Als we de beschermende hand van de HEERE goed bekijken, zien we naast jouw naam ook nog een kruiswond. Ook voor jou.

Christus die voor ons heeft geleden. De vergeving van onze zonde, tekortkomingen, enz.

De Heer zij achter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.



Zonnebloem

Onder het portret en de hand van God is een zonnebloem geschilderd. Deels door elkaar geschilderd. Een zonnebloem staat voor gerichtheid op God. Jij tegenover het kruis. Gericht op het kruis. Een vlinder die naar jou kijkt. God is op ons gericht, wij op Hem. We ontvangen de zegen van St. Patrick.

De Heer zij onder u, om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.



Bovenin het schilderij, zijn over de gehele breedte, transparante regenboog kleuren geschilderd
Als teken van Gods trouw.

De Heer zij boven u, om u te zegenen.

Gods Geest. Achter de kleuren zien we de Geest.

Het licht en de kleuren omarmen jou.

De kleuren gaan ook onderin het schilderij door.

De Heer zij om u heen, als een beschermende muur als anderen over u heen vallen.



In het middendeel van het schilderij is, het strand van Fuerteventura geschilderd.

In het zand staat de titel van het schilderij 'STAP VOOR STAP'.

Verder naar rechts zie je de groene klaver van St. Patrick, als herinnering aan de zegenbede.

De groene kleur komt bovenin het schilderij ook weer terug.

Groen is de kleur van St. Patrick.

Een klaver, Goddelijke drie-eenheid, van het geloof en **Alfa en Omega**. In elkaar gevlochten

Openbaring 21:6

En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

De rechterzijde van het schilderij

De HEER zij voor u om u de juiste weg te wijzen.

Een zeer belangrijke plek in het schilderij.

Daar wordt de toekomst geschilderd. Eeuwig met Hem te leven.

Christus die voor ons heeft geleden. Onze toekomst staat vast.

Een 'hoopvolle toekomst', staat er in Jeremia 29 vers 11 (NBV21)

Er zijn narcissen geschilderd, die zich om het kruis draaien.

Een narcis staat voor Nieuw leven / Eeuwig leven.

Als we het kruis goed bekijken zien we, net als links, bloeddruppels.

Onze zonden zijn vergeven.

Een rode en een witte roos.

Een rode roos staat voor liefde. Christus heeft uit liefde voor ons

geleden. Een witte roos voor reinheid.

Een combinatie van een rode en een witte roos geeft verbondenheid aan. Verbonden met Christus en met elkaar.

Zo zegene u God vandaag, morgen en in der eeuwigheid



De Goddelijke drie-eenheid

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.

Eigenlijk het gehele schilderij als eenheid.

- De Vader, de hand achter je.

- De Zoon, het kruis. Rechts

- De Geest, bovenin het schilderij.

Het Goddelijk Licht dat je leiding geeft.

Lichtstralen vallen op jouw profiel.

Het gele bloempje

Het gele bloempje aan de voet van het kruis, is door Jolanda zelf geschilderd in het schilderij.

Dicht bij Christus. Een herinnering aan **Fuerteventura**.



De Heer zij in u, om u te troosten als u verdriet hebt.

In de zekerheid dat Hij je ziet, dat Hij er is, dat Hij je hoort, dat Hij je helpt, dat Hij je leidt, dat Hij voor jou geleden heeft, dat Hij er is voor je kinderen, dat Hij..., dat Hij..., dat Hij.....
.....Vul maar in, en **Hij zal er zijn**.

Opwekking 770 van Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Handelingen 2:38 en 39

En Petrus zei tegen hen: **Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.**

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.

Je visioen, toen je alleen op Fuerteventura was.

- Bij God op schoot. In Zijn beloften.
- Licht vlek. De stralende zon.
- Zo dicht bij Hem. Jij in de Drie-eenheid.

Uit de briefing

'Het grootste item wat dan boven komt is. Ziet iemand mij echt, hoort iemand mij echt en is er oprecht iemand voor mij wanneer ik dat nodig heb. Die laatste zin heb ik heeeeeel erg ervaren op Fuerteventura.'



De zegenbede van St.Patrick

De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.

De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.

De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.

De Heer zij bóven u, om u te zegenen.

Zó zegene u de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.

Amen.

Blijft het woord 'Amen' over

Zondag 52 van de Catechismus Vr./Antw. 129

Amen wil zeggen: **Het zal waar en zeker zijn**

Petrus wil naar de HEERE.

De HEERE zegt maar één woord "Kom"

Als de HEERE zegt "Kom" ga dan ook.

Kom....

...allen die bedroefd zijn.

...allen die angstig zijn.

...allen die ziek zijn.

...allen die Hem verwachten en vertrouwen op Zijn woord

Hij heeft geleden voor onze zonden die zijn betaald, weggespoeld.

Gods onmisbare zegen

Kees Aalbers

0653 660 499

 kunstexpres.nl