

Mijn ziel dorst naar den HEER

Mijn redder is mijn God

Psalm 42 vers 1 en Psalm 43 vers 4 en 5

Psalm 42 vers 1

't Hijgend hert, *der jacht* ontkomen,
Schreeuwt *niet* sterker naar 't genot
Van *de* frisse waterstromen,
Dan *mijn* ziel verlangt naar God.
Ja, *mijn* ziel dorst naar den HEER;
God *des* levens, *ach*, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?

Psalm 43 vers 4

Dan ga ik *op tot* Gods altaren,
Tot God, mijn God, de
bron van vreugd;
Dan zal ik, *juichend*, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, *na kortstondig* ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

Ook de combinatie van de twee psalmen.

Psalm 43

Die, na kortstondig ongeneugt', Mij eindeloos verheugt.

Psalm 42

*Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer Zal ik naad'ren voor Uw ogen,*

Verlangend opkijken naar God.

... **ach, wanneer Zal ik naad'ren...** Tot God, mijn God, de bron van vreugd.

Waar verlang je dan naar?

Openbaring 19 vers 7b, 8 en 9

De bruiloft des Lams

^{7b}...want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid.

⁸En haar is gegeven, dat zij bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.

⁹En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.

Psalm 42 en 43 zijn in gevangenschap geschreven. Ver van de tempel in Jeruzalem vandaan. Het is een bede om terugkeer naar die tempel, het huis van God.

De Psalmen horen bij elkaar. Psalm 43 heeft ook geen opschrift.



Psalm 43 vers 5

Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.

Als je even verder door mijmert, dan zou het ook verlangen naar God, in Zijn Heiligdom kunnen zijn. God in de Hemel en wij hier, in een dal der smarten nog gevangen.

'Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods.

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;'

Mooi beschreven in **Psalm 23**

De psalmmist (David) dicht er ook over...

- **'Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren'.** Dat past prachtig bij Psalm 42 en 43.
- En **'Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht'** Past bij Openbaring 19.

Maar in alles spreekt verlangen uit. Om dicht bij God te zijn.



'Dan ga ik op tot Gods altaren'.

Je blik op God gericht, 'Christen strijders'.

En drinken uit Zijn bron van vreugd.

We doen het niet zelf, De HEERE heeft het allemaal al geregeld. Vast aan Hem verbonden de reine blinkende gewaden liggen klaar.



Psalm 23. De Heere is mijn Herder

¹Een psalm van David.

De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

²*Hij doet mij neerliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.*

³*Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.*

⁴*Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.*

⁵*Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.*

⁶*Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.*

**Julie (schoon)vader kweekte o.a orchideeën (cymbidium) en gerbera's.
(Schoon)moeder was naailerares.**

Het schilderij, Psalm 42 en 43

Rechts onderin zien we een deels geborduurd hert, drinkend aan de waterstroom.

Draad, naald en schaar. Een witte borduur doek.

Het doek en het uiteinde van de borduurdraad gaan omhoog naar de HEERE.

De HEERE houdt het einde van de draad goed vast. De draad is om de drinkbeker geknoopt.



Het drievoudig snoer uit, Prediker 4 vers 12b

...een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

Vader, moeder en de HEERE.

Verbonden aan elkaar door snoer en doek.

In het schilderij is de borduurdraad dat snoer.

Een echte draad / touw is in het schilderij geplakt.

Het snoer begint tussen de schaar en de kop van het hert. Je ziet duidelijk de drie strengen, het snoer gaat omhoog door de naald, naar de avondmaalsbeker, het snoer is in de hemel en stevig en vast om de beker



geknoopt. Als je goed kijkt zie je de vorm van een acht, het teken van eeuwigheid.

Nú al eeuwig met Christus verbonden.



Het hert is bekleed met de borduurdoek,
waar ook de orchidee deels op geborduurd is.
Het doek rijst op naar God.
De orchidee en het hert gaan naar God.
Een blinkend kleed. Zoals in Openbaring 19.
Blinkend, op meerder plaatsen zie je het kleed oplichten



Bij het levende water

Het hert staat aan een waterstroom. Psalm 43 spreek over een 'bron van vreugd'
Jullie (schoon)ouders kunnen het aanraken. Ze kunnen er ruimschoots van drinken.
Denk aan de Samaritaanse vrouw. Het water dat Jezus geeft leidt tot de eeuwigheid. Johannes 4.

Bijna bij de boom des levens

Links en rechts van het water en de gerbera
een boom in regenboog kleuren geschilderd.
Denk hierbij aan Openbaring 22.



De stroom van levend water

*¹En hij toonde mij een zuivere rivier
van het water des levens, klaar als
kristal, voortkomende uit de troon
van God, en van het Lam.*

*²In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de
boom des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende
zijn vrucht; en de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen.*

*³En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon van God en van het
Lam zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen;*

⁴En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.

*⁵En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen kaars noch licht der zon van node
hebben; want de Heere God verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle
eeuwigheid.*

De bruiloft van het Lam

Bovenin het schilderij is een stralende witte gerbera geschilderd,

- **'Hij doet welhaast uw heilzon dagen'** Psalm 43.
- **'want de Heere God verlicht hen'** . Openbaring 22.

In het hart van de gerbera, de drinkbeker en brood.

Vanuit de gerbera stroomt ook de rivier van levend water.

De borduurdoek gaat naar links, op het zelfde witte doek zien we een deels geborduurd
cymbidium. *We zien zelfs een iets beschadigde orchidee. Alles is nog niet volmaakt.*

Draad en borduursels verbinden jullie (schoon)ouders met elkaar en de HEERE.

Het Levende water stroomt ruimschoots over de borduurdoek.

Verlangen naar God

Kees Aalbers

0653 660 499

 kunstexpres.nl