

## Mijn rechter is God

Het schilderij is samengesteld uit twee van de namen van Daniël, Derk, Pieter, Tanne.

**Daniël** is een Hebreeuwse naam en betekent '**mijn rechter is God**'.

**Pieter** deze naam komt van het Griekse 'petra' dat 'rots' betekent, als een symbool van vastheid en betrouwbaarheid.



### Het laatste oordeel

#### **Mattheüs 25 vers 31 - 34**

<sup>31</sup>Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

<sup>32</sup>En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

<sup>33</sup>**En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.**

<sup>34</sup>Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

#### **1 Petrus 4:5**

Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.

#### **Psalm 82:8**

Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken.

### Het schilderij

Een Rots op de wereld bol. De HEERE gaat recht spreken.

#### **Psalm 18 vers 3**

**De HEERE is mijn rots en mijn burcht** en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting.

#### **Vers 22**

Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE gehouden, ik ben van mijn God niet goddeloos afgeweken.

#### **Vers 47**

De HEERE leeft, en geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God van mijn heil!

#### **Job 31:6**

Laat Hij mij dan wegen in een zuivere weegschaal, en God zal mijn oprechtheid weten.

## Waarschuwing en oordeelsaankondiging over de huichelaars

Uit de rede van Stefanus

**Handelingen 7 vers 48 en 49**, (ook in Jesaja 66 vers 1)

*De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt:*

***De hemel is voor Mij een troon en de aarde een voetbank voor Mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor Mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats van Mijn rust?***

**Vers 51**

*Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de **Heilige Geest**; zoals uw vaders deden, zo doet u ook.*

De Heilige Geest, middenin het schilderij. De Geest die de rechter schaal (vanuit de Rots bekeken) verlicht en de linkers schaal overslaat.

**Mattheüs 12:31**

*Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de Geest zal de mensen niet vergeven worden.*

De gebruikte kleuren in het schilderij smaragd groen (Openbaring 4 vers 3)  
Saffierblauw en wit als de troon van God (Ezechiël 1 vers 26 en hfd 10 vers 1)  
In het schilderij, vanuit de Rots bekeken, is de linkerszijde vurig en donker.  
De rechterzijde is in het licht, er zijn witte gewaden / kleden geschilderd.  
We zien de beker en het gebroken brood, vergeving van onze zonden.  
We zullen die witte gewaden ontvangen en met Hem de maaltijd gebruiken.

**De bruiloft van het Lam**

**Openbaring 19 vers 8 en 9**

*En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen.*

*En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam.*

**Het laatste oordeel**

**Openbaring 20 vers 12**

<sup>12</sup>En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en *nog* een ander boek werd geopend, *namelijk het boek des levens*. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken.

<sup>13</sup>En de zee gaf de doden die in haar waren. *Ook* de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.

<sup>14</sup>En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

<sup>15</sup>En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.



*Wees mij genadig HEERE*

Kees Aalbers

0653 660 499

 kunstexpres.nl