

Leven als Gods kinderen

Psalm 8 vers 3

*Uit de mond van kleine
kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk
fundament gelegd,*



Jesaja 49 vers 15 en 16

*Kan een vrouw haar zuigeling vergeten,
zich niet ontfemen over het kind van haar
schoot?*

*Zelfs al zouden die het vergeten,
Ik zal u niet vergeten.*

*Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd,
uw muren zijn steeds vóór Mij.*

Mattheüs 21 vers 15

*...en de kinderen die in de tempel riepen:
Hosanna, de Zoon van David!*

Lucas 11 vers 13

*Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede
gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de
hemelse Vader de Heilige **Geest geven aan
hen die tot Hem bidden?***

Wij bidden tot U voor onze kinderen
Laat hen groot en krachtig worden
In deze soms harde wereld
Bescherm hen tegen verkeerde invloeden
En laat het proeven en ervaren
Dat gij Uw reddende hand nooit terug trekt
Geef dat wij die deze wereld maken
Voor mogen gaan in alles wat zuiver is en waar
Laat hen opgroeien als Uw kinderen
Onbezorgd en blij
Het kwade overwinnend door het goede

Bidden om Gods Geest !

Het schilderij

Een moeder met een kind op haar schouder.
Veilig tegen moeder aan.
De handen zijn biddend gevouwen om de
nek van moeder.

De HEERE wordt in de Bijbel vaak
vergeleken met een moeder.
In het schilderij is de moeder daarom ook
grotendeels vervangen door de Geest van
God. Een vuurtong op haar hoofd.



Blij en vrolijk

Het jongetje kijkt naar een ander kind, een meisje.
Dat meisje is blij en danst voor Gods aangezicht. Ze is gelukkig.
Ze danst in Gods schepping aan een waterstroom.

Verlangen naar God **Psalm 42 vers 2 en 3**

*Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods
aangezicht te verschijnen?*

Dansend, blij maar ook in verlangen om bij
de Vader te zijn.
Aan de overkant zien we een hert, opkijkend in het Licht.

Water, Licht en regenboog

In de achtergrond de regenboog. Als een transparante
waas door de natuur.
Gods Water en Licht, geven de regenboog kleuren van
Zijn verbond.
De rivier gaat in de achtergrond omhoog.
Het is een rivier van Levend Water. Drink uit deze rivier!
Het water stroomt deels, over de moeder.

Water en moeder zijn één, het is God zelf.
Vanuit de rechterzijde staalt Het Licht.

Bloemen met een betekenis

Veel bloemen met een betekenis zijn in het schilderij verwerkt

Olijf = vrede, verzoening. De Geest lijkt er op te landen.

Primula = Hoop. In de regenboog geschilderd

Fresia = Vertrouwen. Tussen de jongen en het meisje.

Zonnebloem = Gerichtheid naar God. Links onder in het schilderij.

Amandelbloesem = Priesters **Numeri 17 vers 8**

*De volgende dag gebeurde het, toen Mozes in de tent van de getuigenis
kwam, dat, zie, de staf van Aäron voor het huis van Levi in bloei stond. Hij
bracht bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen.*



In Openbaring 1 vers 6 en in hoofdstuk 5 vers 10 staat
beschreven
dat wij priesters zijn.

De lampenstandaard in de Tabernakel was versierd met
amandelbloesem.

Deze zevenarmige kandelaar stond er om licht te geven.

Begrijp het beeld van de amandelbloesem!

Dit staat beschreven in Exodus 25 vers 31-40
en in hoofdstuk 37 vers 17-24

Amandelbloesem

Symbool van de opstanding, nieuw leven dat ontluikt. De bloei die verwijst
naar Christus, als de takken vrucht zullen dragen.

Passiebloem = Lijden van Christus, geloofsijver.
Het meisje danst in de passiebloem



De boodschap in het schilderij

- Bid om Gods Geest
- Leef als Gods kinderen
- Leef In Zijn Licht
- Wees overtuigd dat je zonden vergeven zijn
- Straal Gods liefde uit, wees vrolijk en waarachtig
- Verlang naar het Nieuwe Jeruzalem



Wat is Gods liefde dan?

We lezen over deze liefde op verschillende plaatsen in de Bijbel:

Mattheüs 3 vers 16+17

*En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag **de Geest van God als een duif** neerdalen en op Zich komen.*

En zie, een stem uit de hemelen zei:

Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

2 Petrus 1 vers 17-18

Het profetische woord, dat vast en zeker is

Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam:

Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.

En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.

Ook wij kunnen deze Geest ontvangen, als wij daarom bidden
God zal nooit weigeren om dit hulp geroep / geschreeuw staat er op veel
plaatsen in de Bijbel, te verhoren.

Wij zijn Gods geliefde kinderen / Zijn erfgenamen dus.

Gerechtigheid en broederliefde als kenmerken van het kind van God

1 Johannes 3 vers 1-3

Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

*En ieder die deze **hoop** op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.*

De vrucht van de rechtvaardiging

Romeinen 5 vers 1, 2 en 5

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En de **hoop** beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is **door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.**

Romeinen 8 vers 16, 17 en 31

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans **met Hem lijden**, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Beeld van het dansende meisje in de passiebloem.

Vers 31 Meer dan overwinnaars

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Jacobus 2 vers 5

Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?

Samenvatting van al deze teksten over Gods liefde

Wij zijn volle kinderen van God.

We leven dicht tegen Zijn Vaderhart.

Dat kan, als we om Zijn Geest bidden.

Dit kunnen wij, omdat Christus door Zijn lijden de weg vrijgemaakt heeft.

Die Geest zal ons altijd worden gegeven. Een keiharde belofte.

Leef daarom blij, loof God. Zing en dans voor de HEERE in Zijn Licht

We hopen zo op de mooie TOEKOMST.

Lees Openbaring 21

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

In vers 7 staat

Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn.

Tot slot nog twee belangrijke teksten



Jesaja 46 vers 4

*Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,
ja, tot uw grijsheid toe zal Ik u dragen;
Ik heb het gedaan en Ik zal u opnemen,
Ik zal dragen en redden.*

Groet en zegenbede

2 Korinthe 13 vers 13

De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.

Verlangen naar God

Kees Aalbers

0321 320 322 / 0653 660 499

 kunstexpres.nl