

Groot is Uw trouw o Heer

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.



De strekking van deze songtekst vinden we terug in **Jeremia 1 vers 11-12**
Daar zegt de HEERE tegen Jeremia: Dat wat Hij zegt, dat zal ook gebeuren.

De HEER richtte zich tot mij: 'Wat zie je, Jeremia?' Ik antwoordde: 'Ik zie een amandeltwijg.' 'Dat zie je goed,' zei de HEER, 'zo snel als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.'

In het schilderij zijn amandelbloesems geschilderd

Psalm 86 vers 3-5 en vers 10 en 15

3 Wees mij genadig, Heer,
heel de dag roep ik tot u,
4 verblijd het hart van uw dienaar,
naar u verlang ik, Heer.
5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

10 U bent groot, u doet wonderen,
u alleen bent God.

15 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,
geduldig, trouw en waarachtig.

Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoont.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

De HEERE is getrouw
Kees Aalbers
0321 320 322 / 0653 660 499
 kunstexpres.nl