

De kracht van de Geest

Galaten 5 (schilderij 2)

We zien in het eerste inleidende schilderij over Galaten 5, **“De Geest in uw akker”** hoe de Geest de ruimte krijgt om te groeien en wat je er zelf, met de onmisbare hulp van Christus, voor moet doen. Onkruid wieden!

In dit schilderij zien we hoe krachtig de Geest is, in je werkt en groeit, en dan vanzelf tot vrucht komt.



Het is niet vanzelfsprekend dat je de Geest krijgt of hebt. Er is maar één voorwaarde om de Geest te ontvangen, en dat is: het geloof in Jezus Christus. En er vurig om bidden. Dan zal de Geest vanzelf in je groeien en wordt je er door geleid. Dit zien we in schilderij 4 “Geloof” .

Galaten 2:16

We weten dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.

Galaten 5 vers 18 ‘Door de Geest geleid worden’.

De vrucht van de Geest is dan te bemerken, te zien, omdat je dan steeds meer op Christus gaat lijken, onder de bezielende leiding van de Heilige Geest. De Geest brengt ons dichterbij hoe we door God, onze schepper, bedoeld zijn.

Het is een groei proces

Dat is, hoe langzaam iets ook groeit (zie beschrijving ‘De Geest in uw akker’) toch waarneembaar bij je zelf, dus niet bij andere, omdat je bij een ander nooit alles kunt waarnemen en zeker niet in zijn hart kunt kijken. Je constateert niet (direct) of er onderliggende bijbedoelingen bij de ander zijn.

Eén vrucht

De vrucht van de Geest is een eenheid. Alle onderdelen groeien gelijk op. Het is niet zo, dat je altijd vriendelijk bent en met die vriendelijkheid je in het nachtleven werpt, van drinken en verslaving. Je kunt niet van het één meer hebben als van het ander. Dus in de opsomming in Galaten 5 vers 22 kun je, je niet afzonderlijk in specialiseren.

Vers 22 is in enkelvoud geschreven.

Vers 19 is een negatieve opsomming en is in het meervoud.

Werk de Geest wel in me?

Als je in Christus geloofd is dat een zekerheid.

Al eerder geschreven, het is een langzaam groeiproces. Maar hoe kun je nu zien dat de vrucht van de Geest in je groeit. Je bent er niet bewust van, totdat er zich een situatie, een probleem, zich voordoet en je bij je zelf constateert dat je dat nu anders, liefdevoller met meer geduld en met zicht op het welzijn van de ander reageert, als een aantal jaren geleden.

Dat bewijst dat de vrucht van de Geest groeit, geleidelijk, zonder dat je het merkt.

Het is onvermijdelijk dat de vrucht van de Geest groeit.

Het is een enorm krachtige groei zelfs.



Een bekend verhaal:

“Een man krijgt na zijn dood een marmeren steen op zijn graf. Op de een of andere manier is een eikel in het graf gevallen. In de tijd die volgde, ging de eikel groeien, heel geleidelijk en zonder dat iemand het merkte. En uiteindelijk brak de marmeren grafsteen door midden, zo sterk was de eikel. Marmer tegenover een kleine vruchtje? Als je niet weet hoe dingen groeien, zou je wedden dat het marmer sterker is.

Als iemand oprecht Christen is, ZAL de vrucht groeien.

De vrucht zal overal doorheen breken.”

Dat marmer is onze zondige natuur. Hardnekkig.

Maar het blijft: “We worden door geloof gered” niet door de groei van de vrucht.

Niet door een vruchteloos geloof, een dood geloof (daar kom ik nog op terug), maar door een vruchtbaar geloof.

Maar waar moet dit toe leiden?

Dat we steeds meer op onze schepper Jezus Christus gaan lijken.

In het oude testament zegt Jesaja.

Jesaja 11 vers 2, 5 en 6

De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.

*Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.*

Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, ... enz.

Dit profeteert Jesaja over de komende Messiaanse Koning.

Dan is er afgerekend met de slang en wordt alles weer zoals bedoeld.

Kolossenzen 1 vers 10

Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig.

U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien

Het schilderij

- Groeikracht van de vrucht van de Geest
- Op Christus gaan lijken. Met Christus gekruisigd.
- Vruchteloos geloof
- Vruchtdragend geloof
- De vrucht is niet overdraagbaar
- Nieuw leven en vertrouwen

Galaten 2:19

Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd:

Romeinen 8 vers 10 en 11

Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft.

Midden in het schilderij een marmeren steen.
De steen is gebarsten, met kracht van onderaf. Door de barst groeit een plantje.

Je zou aan een grafsteen kunnen denken. Is niet erg.
Het is de tweede betekenis van dit beeld. De tweede betekenis is de dood overwonnen. (Lees verder)

Het is een kiemplantje

Vlak achter het kiemplantje is De Lichtbron. Het plantje wordt door het licht aangetrokken. Je ziet het plantje in tegenlicht. Aan het plantje hangt een waterdruppel met de regenboog er in. De Lichtbron is Christus met zegenende handen, waarin de nagelwonden nog zichtbaar zijn. (beeld uit het eerste schilderij)
Het licht vanuit het midden overstraalt Christus.



Pilippenzen 3 vers 10

Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren, ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood,

De handen van Christus gaan over in de vleugels van de Geest.

Let op!

Het plantje en Christus hebben dezelfde vorm.
De handen van Christus, de vleugels van de Geest en de blaadjes van het plantje staan allemaal in een V-vorm.
De betekenis zal duidelijk zijn. Steeds meer op Christus gaan lijken.

In de achtergrond is een warme bruin / oranjeachtige kleur geschilderd als jaspis/sarder. (De kleur van God. Openbaring 4 vers 3)
Ook saffierblauw is gebruikt, de kleur van de troon van God. (Ezechiël 1 vers 26)

Dus in dit schilderij is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geschilderd, als een eenheid.



De vrucht

Rechts is een boompje geschilderd, er hangt maar één vrucht aan.

Laten we zeggen een appel. Als je goed kijkt zie je dat de takken ook in een V-vorm zijn geschilderd.

Links staat ook een boompje, zelfde vorm, maar in het donker en ook nog eens zonder bladeren.



Toelichting op bovenstaande:

De vrucht van de Geest groeit van binnenuit. Het is geen uiterlijke vertoning, gedrag, of speciaal kenmerk. Het is een verandering die diep van binnen plaats vindt.

Neem een vruchtboom. Zorgt de vrucht, die er aan hangt dat de boom leeft? Nee, als je de vrucht zou vastbinden aan de takken van een dode boom, dan zou dat de boom niet levend maken!

De vrucht zorgt niet voor leven; ze is een teken dat de boom levend is. Het leven brengt vrucht voort; niet andersom.

De vrucht is niet overdraagbaar!

Gave, het werk van de Geest?

We zijn geneigd om gave op te vatten als het teken van het werk van de Geest in iemand "De gave van de Geest".

Dat doet de Bijbel nooit. Judas en Koning Saul werden door de Geest gebuikt om wonderen te doen, om te profeteren enzovoort ... maar ze hadden geen hart dat door de Geest vernieuwd was. Wie echt geleid wordt door de Geest brengt 'de vrucht van de Geest voort' Galaten 5 vers 22.

Gaven manifesteren zich vanuit het hart dat al dan niet door genade is veranderd; de vrucht van de Geest kan alleen maar groeien in een kind van God.



Narcissen en een fresia

Bij de marmeren steen staan **narcissen** (= nieuw leven)

Tussen de dode boom en de marmeren steen.

Dit versterkt de tweede betekenis van de marmeren steen als grafsteen.

De eerste betekenis was het beeld van groeikracht.

De tweede betekenis is dat we door Christus (het geschilderde beeld boven de steen) van een nieuw leven bij Hem zijn verzekerd. Hij heeft de dood overwonnen en is ons als eerste voorgegaan.

1 Korinthe 15 vers 20-22

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

Zoals de dood er is gekomen door de mens,

zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door een mens.

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

Een **fresia**, betekent vertrouwen, geschilderd tussen de marmeren steen en de levende boom rechts in het schilderij. Vertouwen, dat God je Zijn Geest geeft als je in geloof Hem er om vraagt.



De HEERE is getrouw

Kees Aalbers

0321 320 322 / 0653 660 499

 kunstexpres.nl