

Als God voor ons is,
wie zal tegen ons zijn?



Romeinen 8: vers 31 en 32 (trouwtekst)

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? **Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?**
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Inleiding

"**Kinderen zijn een geschenk van de God**", werd er gezegd in de briefing.
"De kinderen hoeven niet perse in het schilderij", werd er ook gezegd.

Dat lijken haast tegenover elkaar staande teksten/uitspraken.
Een geschenk van God en niet in het schilderij een plaats krijgen.

De namen en de betekenis van de kinderen

Amarisa (meisje) **Gegeven door God.**

Isayah (jongen) **God is mijn kracht.**

En dat weer in combinatie met de trouwtekst.

Romeinen 8 vers 31

Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? **Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?**

Tja, wat moeten we nog zeggen...

"**Gegeven door God, God is mijn kracht, als God niet voor ons is...**"

Waar haal je de 'kracht' vandaan, om dit 'gegeven' te geloven?

De namen van de kinderen, de betekenis er van, gaven juist de aanleiding voor het schilderij.
Zo zijn de kinderen een stuk briefing voor het schilderij. (zie verder de Bijbelse onderbouwing)

De HEERE zal zegenen wie hem volgen en Zijn geboden in acht neemt.

Ook al is het wel eens donker om ons heen, zijn er tegenslagen.

"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?" Hij zal ons beschermen en zegenen.

Deuteronomium 30:16

Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door **de weg te volgen die Hij wijst**, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven **en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen** in het land dat u in bezit zult nemen.

Het schilderij

Gods weg volgen en gezegend worden. In Zijn Licht.

Dat bracht ons naar de pelgrims psalmen, **onderweg zijn naar en met de HEERE.**

In kinderlijk vertrouwen zoals in Psalm 131 vers 2 en 3

²*Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind, de borst ontwend,
stil op de arm van zijn moeder,
zo is mijn ziel in mij.*
³*Israël, hoop op de HEER,
van nu tot in eeuwigheid.*



De pelgrimsliedereren zijn vanaf Psalm 120 tot en met 134.

Ze gaan over verwachting, onderweg zijn, **in het licht van God.**

Wat er om ons heen gebeurt, en hoe de HEERE ons beschermt, hoe we ook wankelend Zijn weg gaan. Over rotsen en moeilijke paden.

We gaan richting Zijn TOEKOMST. Allemaal onderdelen van de briefing.

Bijbelse onderbouwing van de namen van de kinderen

Amarisa: Gegeven door God

Psalm 127 vers 3

*Kinderen zijn een geschenk van de HEER,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.*



Psalm 128

¹*Een pelgrimslied.*

*Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
en de weg gaat die Hij wijst:*

²*je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe,*

³***je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.***

⁴*Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de HEER.*

⁵*Ontvang de zegen van de HEER uit Sion.
Je zult de voorspoed van Jeruzalem aanschouwen,
alle dagen van je leven.*

⁶*De kinderen van je kinderen zul je zien.
Vrede over Israël!*

Druiven (Loma) en olijven (de kinderen).

Bloemen van het bruidsboeket, links onderin het schilderij.

Het schilderij gaat immers ook over jullie huwelijk.

Isayah: God is mijn kracht

Habakuk 3 is een bekend deel uit de Bijbel.

Habakuk krijgt een beeld in de toekomst te zien. Hoe God gaat handelen. Habakuk bidt of de HEERE snel wil handelen, maar vraagt ook om mededogen. Habakuk heeft er toch alle vertrouwen in en schrijft "God de Heer is mijn kracht".

Habakuk 3

¹*Een gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.*

²HEER, ik heb uw aankondiging gehoord.
Voor wat U gaat doen, HEER, heb ik ontzag.
Breng het in deze tijd tot stand,
maak het in deze tijd bekend,
maar toon in het tumult uw mededogen.

³God komt uit Teman,
de Heilige komt uit de bergen van Paran.
Zijn glorie straalt aan de hemel,
de aarde is vol van zijn roem.

⁴Schittering is er als zonlicht,
stralen komen uit zijn hand,
waarin zijn kracht verborgen is.



Vers 17 - 19

¹⁷Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining –

¹⁸toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

¹⁹**God, de HEER, is mijn kracht,**
Hij maakt mijn voeten snel als hinden,
Hij laat mij over toppen van bergen gaan.

Wat een geweldige tekst.

Deze tekst komt wel heel dicht bij jullie lievelingslied in de huwelijksdienst.

'10.000 redenen voor dankbaarheid'. 'De zon komt op maakt de morgen wakker'.

Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen wakker

Mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,

Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.

De kleuren van de achtergrond in het schilderij

In de achtergrond van het schilderij zijn de kleuren van God en de Hemel verwerkt.

Het schilderij is de HEERE. Zijn Licht en Zijn Kleuren.

Het schilderij gaat over de HEERE gaan. Gaven jullie aan.

De achtergrond van het schilderij is de HEERE, Arie en Loma wandelen naar Hem toe.

In Gods licht. In Gods Glorie schrijft Habakuk 3 vers 3 en 4.

Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem

Schittering is er als zonlicht.

Lichtstralen in de kleuren van de HEERE

Ezechiël 1 vers 26

*En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van **saffier**, en
daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.*

En in hst 10 vers 1

*Daarna zag ik dit: boven de koepel boven de cherubs was iets te zien dat leek op een
troon van **saffier**.*



Openbaring 4 vers 3

Degene die daar zat had een uiterlijk als van **jaspis en sarder**, en rond de troon was een regenboog die eruitzag als **smaragd**.



Opwekking 733 gaat ook over een reis, een reis naar de HEERE in Zijn Eeuwigheid. De zon komt op, Gods licht over jullie route. Een gebed om bescherming. Zoals het boek Habakuk ook eindigt.

Liedbundel 56

Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vrucht en ontbreekt het koren op het veld met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed.

*Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht, en ied're vijand zal zich buigen **voor Hem die alles heeft volbracht**.*

Ook hier zingen we over de Eeuwige 'die is, die was en komen zal'. Onderweg, in vertrouwen en hoop.

Liedbundel 56. '...voor Hem die alles heeft volbracht'.

Het kruis heeft een belangrijke plaats in het schilderij.

Maar nog belangrijker is dat Christus de dood heeft overwonnen. Het geopende graf, naast het kruis. Bij het geopende graf zijn amandelbloesem toegevoegd.

Dat betekent dat de HEERE zijn beloften nakomt.

Lees Jeremia 1 vers 11 en 12.

Dood waar is uw prikkel. **1 Korintiërs 15:55**

Romeinen 6 vers 3, 4 en 5

Met Christus gestorven, dood voor de zonde (staat er boven het hoofdstuk)

³Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?

⁴We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

⁵Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.



- **Gods weg in vertrouwen wandelen**, wankelend, langs afgronden.

Laten leiden door de Heer is niet altijd makkelijk.

Maar, in vertrouwen en de zekerheid dat Hij meegaat, moet het lukken.

God houdt je vast. Jullie wandelen in Zijn hand.

- **Schaduw aan je rechterhand**. Psalm 121

Het hemelse Licht achter het kruis maakt de schaduw aan jullie rechterhand.

- Romeinen 8 vers 31 en 32

*Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
maar voor ons allen overgegeven heeft,
ons ook met Hem niet alle dingen schenken?*



Het kruis en de dwarsbalk

Het kruis staat naast een afgrond met scherpe punten.

Je volgt de weg die de HEERE wijst, anders loop je het risico van struikelen en vallen in die afgrond. De Hand waarin Arie en Loma in lopen, ligt op een kruisbalk. Volg de weg van De Gekruisigde. Als je rechts onderin het schilderij kijkt, in die afgrond, dan zie je dat daar het schilderwerk heel 'klodderig' is, er is geen harmonie te vinden. (vooral in het echte schilderij is dit goed te zien)

Weer terug naar de pelgrims psalmen

Psalm 121 een belangrijk beeld voor het schilderij.

Natuurlijk komt het onderweg zijn, weer in beeld.

Maar ook dat de HEERE je beschermt voor struikelen. Nog sterker de HEERE zal zelfs niet sluimeren en al helemaal niet slapen, Hij is er voor je, Hij is je Wachter.

Hij is je Schaduw aan je rechterhand. Precies op de plek waar je onbeschermd bent.

Men had vroeger het schild in de linkerhand en het zwaard rechts, dus vanaf die zijde ben je kwetsbaar, en daar gaat nu precies de HEERE staan.

Hij houdt de wacht tot in Eeuwigheid, en daar zijn we nu naar onderweg.

Dat geeft zekerheid!

Arie en Loma lopen in de schaduw van het kruis.

Psalm 121

¹Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

²*Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.*

³*Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.*

⁴*Nee, Hij sluimert niet,*

Hij slaapt niet,

de wachter van Israël.

⁵*De HEER is je wachter,*

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

⁶*overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.*

⁷*De HEER behoedt je voor alle kwaad,*

Hij waakt over je leven,

⁸*de HEER houdt de wacht*

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

"De HEER is je schaduw aan je rechterhand"

2 Korintiërs 4 vers 18

¹⁸*Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de*

En ook in Romeinen 8 het stukje vlak voor de trouwtekst.

Romeinen 8

²³En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

²⁴Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?

²⁵Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

²⁶En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

In vers 23 "die de eerstelingen van de Geest hebben"

Het opschrift van Romeinen 8 is: "Leven door de Geest".

Romeinen 8

¹⁶De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.

¹⁷En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Gods Geest boven jullie en de kinderen

139 vers 1-14

¹Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

²U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

³Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.

⁴Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.

⁵U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij.

⁶Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven.

⁷Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?

⁸Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

⁹Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee,

¹⁰ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

¹¹Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,'

¹²ook dan zou het duister voor U niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.

¹³U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder.

¹⁴Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.



Het lied:

*Voorwaarts, christenstrijder! Voorwaarts naar de strijd,
onder 't kruis van Jezus, dat u steeds geleidt!*

2 Timoteüs 2:3

Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus.

Deuteronomium 31:6

*Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat
u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u
meegaat. **Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet
verlaten.***

Psalm 56 vers 9

*Mijn omzwervingen hebt U opgetekend,
vang mijn tranen op in **uw kruik**.
Staat het niet alles in uw boek?*

De kruik is dichtbij de voet van het kruis geschilderd.

**Tot slot:**

Niet zal ons kunnen scheiden van Gods liefde. Tekst vlak na de trouwtekst.

Romeinen 8 vers 37-39

³⁷*Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen.*

³⁸*Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten,
heden noch toekomst,*

³⁹*hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van
de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.*

Psalm 119 vers 29 en 37

²⁹*Houd mij ver van bedrieglijke wegen
en leer mij genadig uw wet.*

³⁷*Houd mijn ogen af van wat leeg is,
laat mij uw wegen gaan, en leven.*

1 Petrus 3 vers 13-17**Het lijden in de eindtijd**

¹³*Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?*

¹⁴*Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig
te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in
verwarring brengen;*

¹⁵*erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de
hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.*

¹⁶*Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver; dan
zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid
met Christus, zich over hun laster schamen.*

¹⁷*Het is beter te lijden – indien God dat wil – omdat men goeddoet dan omdat men
kwaad doet.*

De Heer is het Licht op mijn pad

Kees Aalbers

Tel nr. 0653 660 499

 kunstexpres.nl